

## **Tweedaagse 20 en 21 augustus**

Een tweedaagse in de laatste vakantieweek...samen, buiten de schoolmuren, nadenken over de missie en visie van onze school... Een voorstel van Emile, waar we nu over kunnen zeggen dat dit oprecht een schot in de roos is geweest!



We begonnen dinsdag de dag natuurlijk met het uitwisselen van onze vakantie verhalen. Onder het genot van een kopje koffie of thee lekker kletsen over wat we hebben meegemaakt in de vakantie. Laat kletsen nou net één van mijn favoriete hobby's zijn, mijn dag begon dus goed! Het was echt leuk om elkaar na een aantal weken weer te zien en te spreken.

Daarna was het tijd om inhoudelijk aan de slag te gaan. Zelf mocht ik een presentatie geven over de fixed en growth mindset, wat erg leuk was om te doen. Toen was het woord aan de voorbereidingsgroep, bestaande uit een aantal collega's en Martijn van de HSA. Martijn heeft ons de afgelopen jaren begeleid in ons teamtraject en ook deze dagen was hij een zeer waardevolle aanvulling. Hij hielp ons om nog meer de diepte in te gaan tijdens onze gesprekken en na te denken over onze wensen.

We zijn aan de slag gegaan rondom het thema kernwaarden. Wat zijn jouw kernwaarden als leerkracht, wat vind jij belangrijk binnen jouw leerkracht zijn en wat vind jij belangrijk voor onze school. In het begin was het een behoorlijke wirwar van kreten en gedachten maar gedurende de dagen gingen we dit steeds meer filteren en uitdiepen om zo tot jouw belangrijkste kernwaarden te komen. Waardevolle gesprekken in groepjes, tweetallen en soms in de hele groep, maakten dit mogelijk. Hoe fijn is het om buiten in het zonnetje te zitten en hierover na te denken en in gesprek te gaan. We zijn met elkaar echt de diepte in gegaan en hebben elkaar kunnen inspireren. De wirwar werd helderder, het beeld werd scherper, het gevoel werd fijner. 'Ja! Hier sta ik voor, dit vind ik écht belangrijk en dit maakt mij een hele gelukkige leerkracht, een heel gelukkig persoon!' De komende periode gaan we hier nog verder mee aan de slag. De studiedagen van dit jaar staan dan ook in het teken van de missie en visie van onze school. Ik heb er oprecht zin in om hier verder mee aan de slag te gaan!

Tussendoor en 's avonds hebben wij gewerkt aan onze teambuilding. Wat heb ik genoten. Wat hebben we een fantastisch, mooi, warm, gezellig en enthousiast team! Ik zal niet teveel details vertellen maar dat het leuk was en onze lachspieren goed zijn gebruikt deze dagen kan ik wel vertellen!



We kregen bijvoorbeeld de opdracht om gedurende de tweedaagse, in groepjes een lied te schrijven over een aantal collega's. Dit doen wij ook altijd voor onze groep 8 leerlingen. Hoe leuk is het om dit nu eens over een aantal collega's te doen. Aan het einde van de tweede dag hebben wij deze liedjes voor elkaar gezongen, dit zorgde natuurlijk voor een hoop hilariteit! Voor 's avonds was het levend ganzenbord van de plank gehaald en

natuurlijk hebben wij nog heel gezellig met elkaar tot in de late uurtjes... rustig zitten praten.....

En dit, deze momenten met collega's, zijn echt van onschatbare waarde voor onszelf en onze school!

De dagen vlogen voorbij, thuis kwam ik al snel weer in de waan van alle dag. Maar denk ik terug aan deze dagen dan voel ik een kriebel, een enthousiast gevoel een drive om vol energie en vanuit mijn passie het nieuwe schooljaar te starten!



Ik weet zeker dat ik namens al mijn collega's spreek als ik zeg: 'Welkom terug ouders en kinderen! Fijn jullie straks weer te zien! Wij gaan er weer een fantastisch jaar van maken!'

Groetjes, (juf) Judith